

De allerlaatste marathon – Gerda Weitkamp

“Zullen we samen de allerlaatste marathon lopen in New York” opperde een vriendin een aantal jaren geleden. Dit leek me een perfect idee. Tenslotte was zij het die mij 17 jaar geleden op het spoor van hardlopen zette. Inmiddels hadden we beiden een soort haat/liefde verhouding met het lopen van een marathon. Dus wat is er mooier dan samen deze periode af te sluiten met de marathon der marathons?

We gaven ons op. Maar vanwege Corona duurde het nog 3 jaar voordat het ging gebeuren. November 2022 was de uiteindelijke planning. Helaas werd mijn vriendin een paar maanden daarvoor ernstig ziek, een operatie volgde, de prognose was positief, maar trainen voor de marathon lukte niet. Wat een teleurstelling!



Maar gelukkig ging Rob van Dijen ook lopen in NY. Al voor de 4^e keer! Hij was een perfecte gids. Zijn Claudia en mijn Henk waren ook mee en we hebben NY op alle manieren doorkruist. Van de geadviseerde rust voor de marathon kwam niets. Maar ja...je bent niet alle dagen in New York!

De marathon was een belevenis! Echt de meest bijzondere die ik gelopen heb. Een prachtige route door de verschillende wijken van NY met de finish in Central Park. Er deden ruim 50.000 lopers mee. Vrijwel de hele marathon stonden juichende, schreeuwende fans in driedubbele rijen aan weerskanten. Wat een lawaai en wat een gekte! Daarnaast moest je verschillende bruggen over wat de tocht zwaar en bijzonder maakte.



De finish was prachtig! Met mijn vriendin in gedachten kwam ik over de streep. Wat een bijzondere ervaring!

Ik blijf lekker lopen, maar de marathon laat ik links liggen. Het is mooi geweest!

