

De 60 van Texel, Esther Griffioen

Op zondag 7 april 2019 was het eindelijk zover. Na vele kilometers trainen, waaronder in februari "the Two Rivers marathon" en in maart "de Galgenberg marathon", was ik er klaar voor.

Al op vrijdag met Marcel naar Texel afgereisd, zodat we vooraf het eiland konden bekijken en uiteraard van de vele lammetjes genieten. Voor de start had ik een gezellige ontmoeting met een aantal mensen, waarmee ik vorig jaar mijn eerste Ultramarathon heb gelopen in Zuid Afrika.



Om 10.35 uur klonk het startschot. Het was prachtig weer; niet al teveel wind, een stralende zon en een prima starttemperatuur. Na een paar km kwam het strand en het was prachtig om daar te lopen. Het landschap was afwisselend met regelmatig een klimmetje. Het goede onderlinge contact met de lopers en loopsters zal me nog lang bijblijven.





Het was erg leuk dat Marcel overal langs het parcours mij bijstond op de fiets. Vooral de laatste paar kilometers heb ik het erg zwaar gehad en kreeg ik wat last van de warmte. Gelukkig was Marcel er om me van water te voorzien. Ik kon het nog opbrengen om lachend over de finish te gaan, maar daarna was het kaarsje uit en moest ik een paar minuten in het gras gaan liggen.

Een goed georganiseerde en mooie loop die ik zeker nog een keer wil overdoen.

