

Eerste hardloopwedstrijd (Linschotenloop op 22 december)



Bijna aan het einde van een eindeloze kerstvakantie vroeg Henk Hofman mij een stukje te schrijven over de Linschotenloop van 22 december. Wie kan Henk iets weigeren? "Omdat het je eerste wedstrijd was, leek me dat wel leuk", zei hij. Nou, zó leuk vond ik het niet van tevoren: Wát moet ik aan? Wát neem ik mee? Wat eet ik? Wanneer doe ik dat? Met wie zal ik lopen? (Erik had zich aan mij beloofd, maar was geblesseerd geraakt) Welke tijd moet ik lopen?

Alles loste zich op tijd op. Esther raadde aan een weggooiregenjas mee te nemen om zo droog te kunnen starten, honger had ik niet, Harry wees Ruchama en Anna aan als ideale loopmaatjes en zij vonden dat gelukkig nog goed ook en die tijd, ach...

Henk!

Na anderhalve minuut mochten wij over de start, dus we konden héél veel mensen inhalen! En dat deden we. Zonder te kletsen (dat was ook voor het eerst, denk ik) renden we door. Ruchama was eigenlijk ziek, maar wilde per se lopen en dat ging nog best goed. Vanaf zes kilometer gingen Anna en ik met zijn tweeën verder. Het bleef regenen en waaien, maar we bleven iedereen inhalen en toen zagen we Henk! Die gaf zich niet zomaar gewonnen, dus de eindspurt begon op tijd.

Opeens hoorde ik, vlak voor de brug: "Jááá, daar is ze!!" Mijn beste vriendin Liselot uit Linschoten met haar dochter Annabel. Puf om iets terug te zeggen had ik niet meer. Ik moest natuurlijk wel vóór Henk en Anna blijven!



Wat ging het goed!

Voor de foto en de finish deed ik mijn jasje open, zodat mijn startnummer te zien was, maar leuk lachen zat er echt niet meer in. Anna klopte me direct na de finish op mijn rug, terwijl ik naar adem stond te happen. Lief en fijn was dat. Welke tijd zouden we gelopen hebben? Wauw! Wat ging het goed! Wat waren we er veel voorbijgegaan!

Daar druppelden de andere Loopgroepers binnen (wat was een LGH-shirt leuk geweest!), geweldig om te zien! Ruchama, Rob, Monique, Astrid, iedereen was trots op hoe het gegaan was.

Thuis meteen kijken op de site van de Linschotenloop voor de tijden. Twee keer voor niks en toen stond het erop: van de 173 35+vrouwen was ik 24^e met als eindtijd 49:55! Joehoe!!

Kristel Peters

